

'n Musikale Reis – Duo Duin & Berg bezingen Zuid Afrika en de Lage Landen: poëzie in liedvorm

Duin & Berg: twee sprankelende persoonlijkheden die samen graag muziek maken, tillen u op en nemen u mee op reis door de Lage Landen en Zuid-Afrika, verfrissend en verrassend! Met prachtige teksten op eigengemaakte muziek en de mooiste covers beschrijven ze de natuur, de liefde en alles wat anderszins het leven de moeite waard maakt. Voor hun reis naar Zuid-Afrika in juli 2023 hebben ze hun programma aangevuld met een aantal pareltjes uit de Nederlandse literatuur, zodat niet alleen Zuid Afrika, maar ook de Lage Landen zullen worden bezongen.

Duo Duin & Berg bestaat uit componiste en pianiste Yolande van den Berg en zangeres Gelske van der Duin. Opgegroeid in Zuid-Afrika, maakt Yolande op 27-jarige leeftijd de overstap naar Nederland, waar ze tot haar verrassing de liefde van haar leven tegen het lijf loopt en besluit in Nederland te blijven. Maar Zuid-Afrika blijft natuurlijk trekken... De taal blijkt een grote inspiratiebron te zijn en op de teksten van bekende dichters maakt ze haar eigen composities. Tijdens haar conservatoriumstudie in Nederland ontmoet ze Gelske van der Duin, die vanuit Fryslân verhuisd is naar het westen, een zielsverwant op muzikaal gebied. Na het afronden van hun studie krijgt hun samenwerking vleugels en besluiten ze om als Duo Duin & Berg hun muzikale droom verder uit te werken: inspirerende luisterliedjes die op vlotte wijze aan elkaar worden verbonden, ondersteund door prachtige foto's om de luisteraars mee te nemen op een muzikale reis!

Horen en zien is beleven

Bijzonder is dat bij het muziekconcert een tweetal dimensies wordt uitgelicht: horen en zien, zodat de beleving nog dichterbij komt. Gelske: 'Om te weten waar je naar luistert, vertel ik over de rode draad in ons programma. We nemen u mee op reis, om samen de wereld te verkennen.

Een reis die niet alleen fysieke plaatsen aandoet, maar u ook meeneemt langs de weg die we allemaal gaan: met de hoogtepunten in ons leven en ook de moeilijke momenten die worden bezongen. Muziek verbindt en troost, maakt blij en tilt je op. Soms is het zwoegen, soms lijken we te zweven. Hoe dan ook, we zijn onderweg naar de toekomst die we nog niet kennen. Vol verwachting en hoop: 'n musikale reis doen we samen, niet alleen!

En het oog wil ook wat. Yolande: 'Daarom worden er parallel aan ons programma prachtige natuurfoto's getoond – van het regenseizoen tot de woestijn en van de Hollandse grachten tot aan de brede rivieren, gemaakt door o.a. fotograaf Koos van Niekerk.' Zo zal het woestijnbloemetje 't nouroe vygie te zien zijn, dat voorbij komt in het gedicht 'Al sou'. De boodschap ervan is: 'Als dit bloemetje niet meer bloeit, zelfs dan nog hou ik van je...' De liefde dus! Als dat geen hoogtepunt is...

Yolande van den Berg is afgestudeerd aan het conservatorium en heeft een bloeiende pianolespraktijk. In 2012 kwam een CD uit, *Gedig vir jou*, met door haar gecomponeerde toonzettingen van bekende Zuid-Afrikaanse dichters zoals Elisabeth Eybers, Ernst van Heerden en Elrika van der Walt.

Gelske van der Duin is afgestudeerd aan het conservatorium als klassiek zangeres en heeft een uitgebreide lespraktijk in Den Haag. Daarnaast treedt zij regelmatig op als soliste bij diverse gelegenheden. De mooiste liederen van 'n Musikale Reis van Duo Duin en Berg zijn beschikbaar op een usb-stick, te koop na afloop van het concert.

Met vriendelijke groet,

Gelske van der Duin en Yolande van den Berg
Duo Duin & Berg